

dracht van 27 februari 1923 als uitgangspunt. Vandaaruit zetten we enkele stappen die een oefenend karakter hebben. We ronden het af met een samenvattende en vooruitkijkende bijdrage van Pim Blomaard. Het tekstgedeelte zetten we op de website. In het laatste gedeelte van de ochtend zullen Reinoud van Bemelen in zijn rol van penningmeester en de kascommissie verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beleid en benoemen we een nieuw lid van de kascommissie. Ook zal een nieuwe richtlijn voor de ledenbijdrage worden voorgesteld. De informatie hierover vindt u in het financiële jaarverslag in deze Motief. De overige stukken, zoals een algemeen jaarverslag en een bericht van de hogeschoolkring, volgen hierna.

De middag

Hoe versterken we het werk dat we in en vanuit de vereniging doen? In het netwerk van onze vereniging vinden plaatselijke bijeenkomsten plaats, organiseren we grotere bijeenkomsten, nemen we initiatieven. We werken zo aan en vanuit de antroposofie; we willen haar verinnerlijken en werkzaam maken in de wereld. Dit alles is het werk van de leden. De vereniging zelf kunnen we gaan *beleven* als we dit werk voor elkaar zichtbaar maken. Daardoor wint het aan samenhang, vitaliteit en uitstraling. We willen dan ook het middagedeelte van onze bijeenkomst besteden aan presentaties van het werk van verschillende leden. Langere en kortere bijdragen zullen worden gepresenteerd; en er is ruimte om iets terug te geven. Zo willen we het *leven* in de vereniging versterken.

Deelnemen

Nogmaals: als u wilt deelnemen aan de jaarvergadering, wilt u zich dan aanmelden via onze website www.motief.online. Hier wordt u gevraagd aan te geven of u live of online wenst deel te nemen. Omdat we een beperkt aantal plaatsen hebben, krijgt u bericht van ons of u al dan niet aanwezig kunt zijn. Dit gaat op volgorde van aanmelding. Het programma vindt u op onze website www.motief.online.

We hopen op een inspirerende algemene jaarvergadering!

*Namens het bestuur,
Emma Vink en Auke van der Meij*

Algemeen Jaarverslag 2020

Iemand zei een keer dat we later zullen terugkijken en zeggen: in 2020 is het begonnen. Dat woordje 'het' kun je op vele manieren invullen: het jaar dat we mondiaal de 'strijd' tegen een coronavirus begonnen, het jaar dat we onvermoede beperkingen opgelegd kregen, het jaar dat we de rust en schoonheid van de natuur intens beleefden. Hoewel we in de zomer erop uittrokken en in

de herfst weer iets grotere bijeenkomsten met elkaar hadden, is het gemis aan ontmoeting en inspiratie voelbaar geworden. Mensen ervaren in deze tijd de oproep om wakker te worden voor de diepte van de ontmoeting en voor een nabijheid van de geestelijke wereld, en om innerlijk of uiterlijk actief te worden.

Waar staat de AViN?

Die oproep gold en geldt ook voor de AViN. Waar staat zij en wat doet zij in dit tijdsgewricht? Dat bepalen wij samen als leden door wat wij denken en doen. Als bestuur willen we bevorderen dat alle leden antroposofie door hun activiteit en initiatief ervaarbaar kunnen maken. Op onze vorige jaarvergadering van 5 september 2020 hoorden we hoe leden actief zijn. We konden waarnemen hoe mensen verbonden raakten en elkaar zijn gaan versterken. Dat zie je bijvoorbeeld ook in plaatsen als Arnhem en Eindhoven gebeuren waar gezamenlijk jaarfeesten of markten worden gecreëerd. De plaatselijke leden zijn aanjagers geworden van een vrije samenwerking tussen allerlei mensen. Zou dat ook een toekomstbeeld voor onze vereniging zijn: ledengroepen als aanjagers van lokale (en regionale) sociale processen? Het woord 'initiatieven' klinkt sommigen te uiterlijk in de oren. Hoe zit het met de innerlijke verdieping? Ook op dit vlak komt het willen te voorschijn, bijvoorbeeld om het thema van de 'antroposofische gemeenschapsvorming' nader te onderzoeken. Er is een vertaling beschikbaar van de desbetreffende voordrachtenreeks (GA 257) en er wordt aan de omgekeerde cultus gewerkt. Verder heeft de grondsteenconferentie begin 2020 met veel weerklank plaatsgevonden en was er dit jaar ook een kleine maar intense grondsteenconferentie in het Vreedehuis. De reeksen van webinars zijn inmiddels een jaar aan de gang, aangevuld met dialoogavonden. Leden tonen zich dankbaar om op deze manier gevoed te blijven worden; aan sommige webinars namen 250 mensen deel. Ook diverse conferenties, bijvoorbeeld de jaarlijkse medische conferenties, wisten via een livestream vele professionals te bereiken. Zo gaan we mee in de verdere digitalisering van de cultuur. Niet van harte, maar wel met goede moed.

Verschillen

Daarnaast speelt het thema van de diversiteit. Het jaar 2020 raakte onze ziel: we werden overladen met informatie over de coronacrisis, we werden overvallen door emoties en we werden teruggeworpen op onszelf. En zo ontdekten we dat onze ziele-roerselen sterk van elkaar verschillen. De verschillen in opinie, in emotie en in actie werden zichtbaar en bleken groot. Polarisatie werd onder ons een thema. De beoordeling van de crisis leidt tot geheel verschillende uitkomsten. Het complot van de 'vorst van deze wereld' is in volle gang als we de actuele fenomenen en de voorspellingen van Rudolf Steiner tot ons laten doordringen. Daarover kijken velen van ons in dezelfde richting. Hoe en of deze materialistische regie feitelijk doorwerkt in concrete mensen, en via concrete mensen en technocratische strategieën tot verdere dehumanisering van ons leven leidt, daarover wordt

echter heel verschillend geoordeeld.

Als AViN staan we voor de opgave om op een redelijke en menselijke wijze met deze verschillen om te gaan. Onze vereniging is in wezen en ten diepste inclusief. De nieuwe oprichting van de mondiale Antroposofische Vereniging in 1923 begon met radicale openheid en radicale openbaarheid. We staan open voor mensen van alle gezindten! De levenskunst is om niet alleen inclusief te leren denken – wat al moeilijk genoeg is – maar ook om inclusief te leren voelen, zodat een ander zich daadwerkelijk als gesprekspartner beleeft. Zodat we gaan beseffen wat een 'dia-log' van ons vraagt: namelijk om van tevoren al bereid te zijn je eigen mening en gevoelens los te laten. Hoe kan de Logos anders meedoen? Het komt erop aan in een dialoog met elkaar mee te lopen op ieders weg naar een onafhankelijk en objectief oordeel.

Omvorming geschiedenis

Als vereniging dragen we een historische slagschaduw met ons mee die in het uitsluiten van mensen of groepen bestaat. We hebben daarin een geschiedenis. Ik spreek nog steeds leden die de indruk hebben voor andere leden niet goed genoeg te zijn. Dat hoort kennelijk bij onze geschiedenis. Een geschiedenis die we nu wel aan het omvormen zijn. En misschien mag je zeggen dat we deze interne schaduw teruggespiegeld krijgen in maatschappelijke kritiek die antroposofen racisme en extremisme verwijt. Gelukkig leren we om intern en extern de dialoog beter te voeren. En dat is wat ik wil bevorderen: dat we oefenen om in een werkelijk gesprek te komen. Als AViN zijn we ten diepste inclusief.

We hielden op 19 september 2020 de initiatievendag *Werk aan de Winkel* voor leden en niet-leden; die was goed bezocht en bracht veel. Het blijkt niettemin nodig dat we werken aan een toekomstbeeld van onze vereniging: zijn we een opleidingsinstituut, een geloofsgemeenschap, een belangenvereniging? (Zie ook Motief 249 van februari.) En hoe formuleren we in deze tijd wat antroposofie is? Als bestuurskring zijn we begonnen zo'n formulering in de vorm van een 'manifest' uit te proberen.

De AViN is een plek waar je openhartig kunt spreken over de werkzaamheid van de geestelijke wereld in natuur, mens en cultuur. Waar je kunt ervaren dat andere mensen door antroposofie geïnspireerd worden. Dat is een van de meest bijzondere ervaringen! Op die manier kunnen we ook voor elkaars innerlijke leven (zieleleven) zorgen: de statutaire opgave van de AViN. Dat is wat als actueel thema duidelijk naar voren komt de laatste jaren: dat mensen en geestelijke wezens aan nieuwe gemeenschappen willen werken. Er zijn op dat gebied nieuwe initiatieven en nieuwe publicaties gekomen. Dat is heel verheugend en zal ons ook dit jaar volop bezig houden, bijvoorbeeld op onze jaarvergadering in mei. Daarmee werken we toe naar de jaren 2023-2025, waarin we nieuwe geesteskiemen hopen te ontvangen in onze enthousiaste, onbevangen en zich verenigende zielen.

Pim Blomaard

Bericht Hogeschool

In de kring van coördinatoren is ruim een jaar een gesprek gaande over de wens de Hogeschool om te vormen. We merken al langere tijd dat de oude structuur niet meer voldoet. Veel zaken vragen om een nieuwe definiëring of om een nieuwe beschrijving. Ook ervaren we dat wat in de secties als werkkraacht en focus op bepaalde gebieden aanwezig is, zeker behouden moet blijven.

De gesprekken in de kring leidden ertoe dat we beseften dat naast het werk dat er in de secties gebeurt, de Hogeschool in de hele verenging aanwezig is. Hij is namelijk daar waar mensen een veld vanuit de antroposofie onderzoeken. Ook buiten de vereniging kunnen mensen geïnspireerd worden om de mensheidswijsheid vorm te geven in woord, en daad. Zoals wij allemaal voelen en ervaren is de Michaëlschool namelijk groter dan het antroposofische veld. We willen in de kring werken vanuit het inzicht dat overal waar vanuit de geesteswetenschap onderzoek gedaan wordt en waar gewerkt wordt vanuit de antroposofie de Hogeschool aanwezig is. Dit stemt ons als kring bescheiden en nieuwsgiering en vanuit deze houding willen we meer samenwerken.

Om met een beeld te spreken: Antroposofia is een groot wezen geworden, zij is gegroeid en is nu op vele plaatsen werkzaam. Wij willen behoeders zijn van haar werkzame wezen en we willen als kring zoeken naar een organisatievorm die past bij de vragen van de tijd. Anders dan de mensen die initiatieven dragen en de antroposofie in de wereld brengen, voelen wij dat wij de impuls van de antroposofie, de bron, te bewaken en te voeden hebben. We doen dit in de kring en in de secties.

Om de omvorming te ondersteunen, mediteren we als kring met elkaar. We hebben gekozen voor de Grondsteenspreuk als kern van deze meditatieve activiteit. Prokofieff schrijft in zijn boek *De verbondenheid met Rudolf Steiner* dat deze spreuk de ware ziel is die we in ons hart kunnen opnemen. Een ziel die gevuld is met de toekomstige wording van de mens en die in contact is met het licht der wereld. Vanuit een verdiepte worteling in deze spreuk kunnen we ervaren dat Steiner ons deze liefdessteen gegeven heeft om als een kompas te dienen. Zo willen we begeleid door deze steen zoeken naar een nieuwe vorm voor onze Hogeschool, een school die ons allen aangaat en waar wij allemaal deel van uitmaken.

In de zomer zullen wij samen als kring een volgende stap zetten in dit omvormingsproces.

Marieke Cooman en Hans Cornet